

## Beste broeder of zuster,

Fijn dat u/jij betrokken bent bij de activiteiten in gebouw Jeruël! Al ruim 35 jaar ontmoeten christenen van diverse achtergronden elkaar om samen de Bijbel te bestuderen en te bidden!



Stichting tot het dienstbaar zijn aan de Evangelieverkondiging

Ons logo beeldt dit ook uit: Christenen uit diverse kerken komen samen rond het Woord van God om te leren en elkaar te bemoedigen. *'Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.'* (2 Timotheüs 3:16 HSV)

Omdat de persberichten naar de plaatselijke weekkranten niet altijd worden geplaatst maken we gebruik van (deze) mail en [facebook](#) om het een en ander onder de aandacht te brengen. Op de website [www.jeruelrijssen.nl](http://www.jeruelrijssen.nl) vindt u meer informatie. Het bestuur van Jeruël hoopt dat we u/jou ook in 2018 geregeld zullen ontmoeten!

Ook in 2018 staan er weer diverse activiteiten op de agenda:

- [Studie kleine profeten Habakuk en Zefanja](#)
- [Avonden over Bijbelse- en Joodse feesten](#)
- [Bijbelkring](#)
- [Stadsgebed en week van gebed](#)
- [Verkoop Israëlproducten](#) (klik voor navigatie)



## Studie kleine profeten

Op dinsdagavond 30 januari 2018 zal mevr. Gieneke van Veen-Vrolijk uit Elspeet een start maken met de bestudering van de profeet Habakuk, één van de kleine profeten! De boodschap van deze kleine profeten is groots, maar helaas vaak onbekend. Mevr. Van Veen studeerde Semitische talen en culturen en archeologie. Zij is bekend als docente, (mede)vertaalster van de Herziene Statenvertaling en publiciste. De avonden starten om 20:00 uur.

Data:

- dinsdag 30 januari 2018 (Habakuk)
- dinsdag 27 februari 2018 (Habakuk)
- dinsdag 27 maart 2018 (Zefanja)
- dinsdag 10 april 2018 (Zefanja)
- dinsdag 15 mei 2018 (n.n.b.)
- dinsdag 12 juni (n.n.b.)



## Avonden over Bijbelse- en Joodse feesten

Om de Bijbelse- en Joodse feesten onder de aandacht te brengen, wil ds. Jan den Admirant met ons de betekenis van deze feesten behandelen. Deze avonden starten met een maaltijd om 18:00 uur. Natuurlijk mag u/jij ook daarna aanschuiven vanaf 19:00 uur. Data en thema:

- donderdag 1 maart 2018: *De profetische boodschap van Poerim voor heel de gemeente van Christus en alle volken* (Het boek Esther)
- donderdag 5 april 2018: *Het verwijderen van de oude zuurdesem is een feest!* (n.a.v. Pesach en het Feest der Ongezuurde Broden)
- donderdag 17 mei 2018: *De vroege en late regen van Pinksteren* (Sjavoe'oth)
- donderdag 13 september 2018: *De ontzagwekkende Dagen vóór Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest*
- donderdag 6 december 2018: *De boodschap van Chanoeka voor christenen anno 2018!*



## Bijbelkring:

Elke oneven week op vrijdagavond vanaf 20:00 uur.

De sprekers voor de komende vrijdagavonden zijn:

- vrijdag 2 februari 2018: Evangelist Roel Bartels uit Rijssen
- vrijdag 16 februari 2018: ds. Mark Plette uit Vriezenveen
- vrijdag 2 maart 2018: ds. Jan Bakker uit Goor

zie voor verdere data en [sprekerslijst](#) de website [www.jeruelrijssen.nl](http://www.jeruelrijssen.nl)



## Stadsgebed:

Deze week is er van 22 t/m 25 januari elke avond van 19:00 tot 20:00 uur de gelegenheid om te bidden in Jeruël. Huis-van-Gebed-Rijssen organiseert deze week van gebed. Hartelijk welkom. Daarnaast wordt er elke eerste zaterdagmorgen van de maand van 9:30 tot 11:00 uur gebeden voor Rijssen door een groep christenen uit diverse kerken. De tekst '...en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.' (2 Kronieken 7:14 NBV) is een bemoediging voor het eenparig gebed. Iedereen van harte uitgenodigd! Meer informatie, zie [www.huisvangebedrijssen.nl](http://www.huisvangebedrijssen.nl)



## Verkoop Israëlproducten

Op 10 januari jl. heeft Wilma Mensink officieel het verkooppunt van Israël producten in Jeruël geopend. Elke donderdagmiddag in de even weken van 14:00 tot 15:30 uur kunt u/jij hier terecht om Christenen voor Israël te steunen met de aankoop van Israëlproducten. Voor meer informatie is Wilma bereikbaar op ☎ 0548-522525.

