

Bijbelkring Jeruël Rijssen

adres: Gebouw Jeruël, Van Heekstraat 40 Rijssen (via Holterstraatweg 125)
aanvang: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. **telefoon:** 06-17994141
toegang: vrij (wel collecte) **mail:** jeruelrijssen@gmail.com
info: www.jeruelrijssen.nl **seizoen:** 2018

vrijdag 5 januari 2018 Maarten Ezinga (Den Dolder)		vrijdag 22 juni 2018 Jan den Admirant (Hoogeveen)	
vrijdag 19 januari 2018 Jan den Admirant (Hoogeveen)		vrijdag 6 juli 2018 Cor Weeda (Deventer)	
vrijdag 2 februari 2018 Roel Bartels Rijssen		7 september 2018 Jan den Admirant (Hoogeveen)	
vrijdag 16 februari 2018 Mark Plette (Vriezenveen)		21 september 2018 Dato Steenhuis (Nijverdal)	
vrijdag 2 maart 2018 Jan Bakker (Goor)		Vrijdag 5 oktober Wim Arendshorst (Rijssen)	
vrijdag 16 maart 2018 René Holvast (Zeist)		Vrijdag 19 oktober 2018 Dato Steenhuis (Nijverdal)	
vrijdag 13 april 2018 Henk Schouten (Rijssen)		vrijdag 2 november 2018 Jan Bakker (Goor)	
vrijdag 27 april 2018 Hendrik van Wingerden (Rijssen)		Vrijdag 16 november 2018 Dato Steenhuis (Nijverdal)	
vrijdag 11 mei 2018 Hans Witmer (Hengelo)		Vrijdag 30 november 2018 Theo Niemeijer (Enschede)	
vrijdag 25 mei 2018 Jan den Ouden (Opheusden)		Vrijdag 14 december 2018 Dato Steenhuis (Nijverdal)	
vrijdag 8 juni 2018 Maarten Ezinga (Den Dolder)		Vrijdag 28 december 2018 Cor Weeda (Deventer)	

Wat betekent Jeruël?

Jeruël betekent 'Gebouw van God', 'Gesticht door God' of 'Gebouwd door God'. Zie 2 Kronieken 20:16.

Hoe is Jeruël ontstaan?

Niemand weet nauwkeurig wie de oprichters(s) van de Bijbelkring zijn. Vermoedelijk is het begonnen

met een bidstond van enkele mensen uit Rijssen. Niemand weet precies wie dat waren. De Rijssense huisarts De Mol van Otterloo en zijn vrouw (ook arts) waren vermoedelijk de oprichters van de groep.

Naast gebed ging men ook stukjes uit de Bijbel lezen en bespreken. Enkele anderen voegden zich bij het groepje. De Bijbelkring was ontstaan. Een naam had de kring (nog) niet. Het moet omstreeks 1953 zijn geweest toen deze mensen uit Rijssen bij elkaar gingen komen om samen te bidden en de Bijbel te onderzoeken.

Wie komen er in Jeruël?

Er komen en spreken 'vogels van allerlei pluimage'. Zowel van reformatorische als van evangelische aard. Van Pinkstergroep tot en met Gereformeerde Gemeente. Zowel mannen als vrouwen. Wat hen samenbrengt is de liefde voor het Woord, dat is de Heere Jezus Christus. Allen beschouwen de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. Allen erkennen, belijden wat Paulus schrijft in 2 Timotheüs 3:16 *'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is.'*

Wat gebeurt er nog meer in Jeruël?

Jeruël is een gebouw dat voor een diversiteit aan interkerkelijke activiteiten wordt gebruikt: Bijbelstudie, bidstonden, toerustingsbijeenkomsten, christelijke boekpresentaties, cursus Hebreeuws, Zoeklicht seminars, enzovoorts.

Als je van het gebouw gebruik wilt maken, neem contact op via de website.



Voor meer informatie, zie www.jeruelrijssen.nl